

'Een ontzettend mooie dag en herinnering voor iedereen'



Donderdag 8 februari is wel een heel bijzondere dag. Het is niet alleen de dag dat Seth's wens in vervulling gaat, maar hij is ook nog eens jarig! Seth is vandaag 9 jaar geworden en dat gaan we vieren met een groot Middeleeuws feest met het hele gezin.

Als 's ochtends de deurbel klinkt staat iedereen al klaar met de jassen aan. Seth zit vrolijk en al goed wakker in zijn rolstoel. Wauw, wat is de rolstoelbus die voor komt rijden mooi versierd. Seth kijkt om zich heen naar de slingers, ballonnen en lichtjes in de bus. Het is nu al een groot feest!

Mirjam, de chauffeur van de bus, brengt het gezin naar het Archeon. Iedereen is dol op de Middeleeuwen en ze houden van toneel. Vandaag leven Seth en zijn familie dan ook een dagje in dit tijdperk.

In het klooster is het eerst tijd om even op te warmen met een kopje koffie en een heerlijk stuk appeltaart. Iedereen heeft wel al gezien dat er kleding klaar ligt op de tafels. Wat zou voor wie zijn? Seth krijgt een stoere cape om en een lekker warm kleedje om zijn

benen. De anderen kleden zich ook om. Levi krijgt jongenskleiding, want hij is nog geen 14 jaar en dus geen echte man. "Gelukkig hoef ik dan niet zo'n stom mutsje op mijn hoofd", roept hij lachend naar zijn vader.

Dan komt Patrick binnen, hij is de schoenmaker van het dorp en laat de familie graag zien wat er in het dorp allemaal gaande is. Terwijl Seth geniet van het gehobbel in zijn rolstoel, het samen zijn met zijn familie en de leuke kaarsjes en vuurpotten op straat, gaan de anderen aan de slag met hout hakken en vilten. Natuurlijk wordt er ook nog een potje zwaardvechten gedaan. Patrick is een goede leermeester!

Fotograaf Joris maakt ondertussen van het hele gezin de meest prachtige foto's. Van de actiefoto's tijdens de verschillende activiteiten, tot een heuse fotoshoot waarin iedereen als Middeleeuws plaatje wordt vastgelegd. Naomi kan niet wachten tot ze de foto's krijgt, zodat ze deze in haar plakboek kan plakken.

Na de heerlijke lunch komen bij het klooster twee paarden de hoek om met daarachter een huifkar. Seth en het gezin gaan een tochtje maken door de omgeving. Wat een bekijks trekken ze. Naomi en Judith kunnen hier wel om lachen en zwaaien naar iedereen die ze langs zien komen. Seth vindt het gehobbel heerlijk en kan niet hard genoeg over de verkeersdrempels (hadden ze die toen ook al?).

Weer aangekomen bij het klooster staan er op het centrale plein drie enorme mannen met maliënkolders en leren outfits. Arnout en zijn maten geven een indrukwekkende vuurshow weg. Wel bijzonder drie van die grote mannen die met brandende zwaarden in de hand 'Er is er een jarig' zingen. Seth vindt het bewegende vuur prachtig en Levi roept "Zoiets moois heb ik nog nooit gezien!". De show kan niet lang genoeg duren.

Toch is het dan tijd om de Middeleeuwse kleding uit te trekken en weer terug te komen in de huidige tijd. In de shop kiest iedereen een mooi cadeau als aandenken en dan is het helaas tijd om weer naar huis te gaan.

Make-A-Wish[®]
NEDERLAND

Bedankt voor je medewerking aan de vervulling van de liefste wens van Seth. Mede dankzij jouw inzet is de wensvervulling voor hem en zijn familie een heel bijzondere belevenis geworden. Hiernaast vind je een korte impressie van de wensvervulling.

Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. De wensvervulling geeft de kinderen en het gezin een onvergetelijke ervaring vol hoop en kracht en maakt ze sterker voor hun toekomst. Mede door jouw steun worden jaarlijks ruim 500 liefste wensen vervuld. Mede namens deze kinderen, bedankt!

Met vriendelijke groet,
Make-A-Wish Nederland

Diana van Zanden
Liana Sommers

Make-A-Wish Nederland
Postbus 13
1200 AA Hilversum
Telefoon 035 - 2035 300
info@makeawishnederland.org
www.makeawishnederland.org

Volg Make-A-Wish Nederland ook op:

